

# Moldavie 2019

---



In alle vroegte vertrokken wij vandaag als een team opticiens en optometristen namens Stichting Zienderogen op uitnodiging van Max maakt Mogelijk naar Moldavië. Om bij de allerarmsten in dat land oogmetingen te doen, en waar mogelijk hun zicht te verbeteren met een bril. Daar waar we onderweg bij de douane een opgestoken duim kregen, na uitleg te hebben gegeven over de opzichtige handbagage + inhoud (koffers met grote rode kruizen erop???), wachtte ons bij aankomst in Moldavië een onaangename verrassing.

---



Onze apparatuur, pasdozen en meegebrachte gedoneerde brillen kwamen 'illegaal' het land binnen en kon handelswaar zijn. De in landstaal keurig opgestelde brief van Stichting Max maakt Mogelijk mocht niet baten: de strenge douaniers waren onvermurwbaar. Tijdens onze voorspoedig verlopen en relaxte reis hadden we gepland om meteen bij

aankomst naar de bestemming te rijden om het toegewezen lokaal alvast in te richten. Om tijd te besparen voor de volgende ochtend als de mensen al in de rij stonden. Dat ging dus niet door.

Zelfs onze gearriveerde tolken konden de douaniers niet overtuigen. Door kortdaat optreden van Doina Stepanenco, goede communicatie en korte lijnen (vooral ook rustig blijven!), werd van hogerhand besloten dat we alle spullen weer konden ophalen bij dezelfde douaniers die ons eerder op de dag betichtten van haast criminele handelingen. En zo sloten we de eerste dag toch positief af, om de wekker te zetten voor de eerste werkdag om 06.30.

---

Moldavië, mei 2019 do-vr-za

Omdat we dit keer voor de hele periode een vaste plek hebben in Telenesti, zo'n drie kwartier rijden vanaf ons hotel in Orhei, kunnen we vanaf werkdag 1 heel efficiënt werken. Max Maakt Mogelijk heeft ons voorzien van uitstekende tolken, en een perfecte coördinatrice.

Ondanks dat we kort van tevoren kennis hebben gemaakt met elkaar, functioneren we als team alsof we al jaren met elkaar samenwerken.



Erna en Leo Leenders hebben veel ervaring (dit is hun 19de missie!!), en dat is natuurlijk heel erg prettig werken. In no time staan we in de startblokken, bespreken we de taken, en nog belangrijker, nemen we die naadloos van elkaar over voor de broodnodige afwisseling.

In drie dagen, meten we gemiddeld 145 mensen per dag. Maken we daarvan gemiddeld 90 heel blij met een kant en klare bril, en 35 een bril op recept. De overigen komen op een lijst om gezien te worden door een oogarts, meestal vanwege cataract.

Na de stoeve ontvangst bij aankomst in het land, worden we dag 1 bezocht door een delegatie van plaatselijke en provinciale hoogwaardigheidsbekleders.

---

Zodat ze met eigen ogen kunnen zien wat voor werk we precies doen. Voor beide partijen een goede ervaring!

Tussen de bedrijven door, kijken ook wij onze ogen uit. De mensen, hoe ze gekleed zijn, de dankbaarheid. Het is een andere wereld. In elk geval eentje uit vervlogen tijden.

De dames dragen veelal kleurrijke sjaaltjes om het hoofd, en wonderlijke kledingcombinaties. Heren dragen soms pakken, waarvan de colbertjes over hun heen gegooid lijken: te groot!

Maar toch; respect dat ze extra aandacht besteden aan hun uiterlijk; voor hen zijn we per slot van rekening 'The flying Opticians'.

Een enkeling neemt een loopje met onze goede bedoelingen: na een meting van rechts en links -6.00, menen we haar blij te maken met een bril op recept.

Ze zegt letterlijk: "Ik word opnieuw geboren". De tranen staan ons haast in de ogen, daar doen we het voor!

Eenmaal buiten, ziet Leo dat ze een bril uit haar tas haalt. Hij gaat poolshoogte nemen.

Wat voor sterkte zit erin??? -6.00

Note to self: misschien een idee om een bril detector te plaatsen. Gelukkig kunnen we er smakelijk om lachen!



Tussen de bedrijven door is er deze dag ook nog een cameraploeg aanwezig van Omroep Max, inclusief Jan Slagter zelf. We zijn erg benieuwd wat ervan overblijft en verheugen ons op de uitzending, waarschijnlijk eind juli dit jaar!

---

Moldavië mei 2019 rest van de week

De dagen vliegen voorbij, en we werken op dezelfde manier door. Op de vrije zondag gaan we naar het bekende grotklooster, in de buurt van Orhei. Het weer is fantastisch, en de natuur overweldigend. Eva van 't Schip-Kuys, onze optometrist, had echt leren



voetballen meegenomen voor de kinderen.

Omdat er genoeg tijd over was, werd er een afspraak geregeld om die als verrassing te bezorgen een paar dorpen verderop. Alwaar de plaatselijke burgemeester, gehuld in sportkleding, de voetbaltraining verzorgde!

Een deel van het team gaf de voorkeur aan een rustige dag en bleef bij het hotel. De rest werd nog uitgenodigd bij een familie thuis, waar de tafel naar goed Moldavisch gebruik gedekt was. Een hartelijke ontvangst dus, en een kijkje in het dagelijkse leven van deze mensen. Er waren eigen varkens in de tuin, ganzen, en er werd sanitair binnen aangelegd. In het algemeen

zagen we toch meestal de houten toilethokjes in de tuinen.

's Avonds was er wel eens gelegenheid om te wandelen, na het invoeren van de bestellingen. Ook op de laatste dag in Chisinau hebben we de stad nog kort kunnen verkennen. We keken onze ogen uit, bezochten nog een luxe optiekzaak (natuurlijk!), en zagen ook een hoop auto's rijden die hier in Nederland direct van de weg gehaald zouden worden.

---

Na een spannende vlucht door vertraging, een spurt in Frankfurt om de aansluiting te halen + douane perikelen (wat zit er toch in die handbagage???) landden we om 19.00 weer op Schiphol.

Daar raakte de koffer kwijt van Jeroen, hetgeen snel opgelost werd. Na zo'n geslaagde missie konden we dat allemaal met een glimlach opvangen!

Bij deze danken we Stichting Zienderogen, Max maakt Mogelijk, en onze werkgevers nl.

Peter Kuiper Harlingen, Groenhof Optiek Amstelveen, Robert Bos Opticiens te Epe voor de prachtige werkreis waar we met veel voldoening en trots op terug mogen kijken!

1213 oogmetingen

697 kant en klare brillen

267 brillen op recept

Erna Leenders- van den Akker

Leo Leenders

Eva van 't Schip-Kuys

Jeroen Bos

Suzanne Sprooten (verslag + de meeste foto's)

