

**Beste sponsors, website volgers, missiegangers en
geïnteresseerden**



Woord van de voorzitter

Ik liep laatst op de markt en mijn vaste notenverkoper maakte de opmerking “zo alweer bijna kerst”, en inderdaad het jaar zit er, op een paar dagen na alweer op. Naast mij stond een meneer en die reageerde met het antwoord “Het lijkt wel of het steeds sneller gaat”. Ik keek hem aan en zag dat hij ongeveer mijn leeftijd had. Ik kreeg mijn pondje noten en liep al denkend naar huis, het gesprekje aan de notenkraam bleef in mijn hoofd rondspoken. Ineens moest ik denken aan mijn vader, hij maakte toen hij ouder werd ook altijd dezelfde opmerking. “Het lijkt wel alsof het steeds sneller gaat”.

En ik moet zeggen dat een dag zo om is, en een week, zomaar weg. Voor je het weet is het weer weekend, en dan zit ook de maand er zomaar weer op. Gelukkig zijn het slechts gedachten en gelukkig gaan de dingen snel. Als het leven snel gaat dan zit je nog volop in de race. Gaat het langzaam dan zijn er strubbelingen in het leven, zoals ziekte, stress of andere persoonlijke problemen. Dus wees gerust en blij met de snelheid van het leven.

Het gaat gelukkig ook uitstekend met Stichting Zienderogen. Afgelopen jaar hebben we met diverse missies weer veel mensen blij gemaakt. Met een beter gezichtsvermogen en indien nodig door het verstrekken van een gratis bril. Missies naar Indonesië, Moldavië, meerdere keren naar Zambia en als laatste van dit jaar naar Oeganda, Helaas viel Haïti af door onrustige omstandigheden in het land. De voorbereidingen waren al getroffen maar het leek het bestuur niet veilig genoeg om naar Haïti een team te sturen. Ook dat is een verantwoordelijkheid die wij als bestuur moeten nemen. Veiligheid kun je niet garanderen, maar voor zover mogelijk mogelijk wel de kans op nare situaties minimaliseren.

De missies die afgelopen jaar hebben plaatsgevonden zijn allen geslaagd en ik wil graag de missie gangers bedanken voor hun vrijwilligheid en inzet om telkens weer in hun kostbare vrije tijd hard te werken voor een geslaagde reis. Het leuke is altijd maar weer, dat bij terugkomst meteen gevraagd wordt wanneer ze mee mogen op een volgende missie. Als ik vraag wat het leukste van zo'n missie is, dan is daar altijd weer het antwoord van de blijde gezichten die ze zien als mensen weer goed kunnen zien. En ook de dankbaarheid van de mensen die een oogcheck ontvangen.

Ik wil in deze nieuwsbrief naast een dankwoord voor een ieder die voor Stichting Zienderogen op missie gaan, ook alle mensen danken die ons financieel een warm hart toe dragen en het met hun bijdrage mogelijk maken om onze reizen te kunnen maken. Verder ook dank aan alle mensen die ons sponsoren met monturen en/of apparatuur. Tevens dank aan de bladen de Opticien en het blad Oculus om onze verslagen te publiceren; een mooi platform om onze activiteiten kenbaar te maken aan het publiek. Hoe meer mensen weten van onze activiteiten, hoe meer vrijwilligers zich aanmelden voor onze reizen.

Nieuw dit jaar is de inzet van oogartsen die met ons meegaan op missie en ons



Terugblik op 2019.....

In 2019 heeft Stichting Zienderogen zich opnieuw wereldwijd ingezet voor de allerarmsten blinden en slechtzienden. In deze nieuwsbrief willen wij met jullie terugblikken op de verschillende projecten die in 2019 zijn afgerond. Tijdens deze reizen zijn in het afgelopen jaar diverse teams van enthousiaste en gepassioneerde specialisten aan het werk geweest om in een zeer korte tijd zoveel mogelijk mensen te onderzoeken en waar nodig aan een bril-op-maat te helpen. Op deze manier hebben we op kleine schaal wederom kunnen bijdragen aan het voorkomen van onnodige blindheid en slechtziendheid. In 2019 zijn we op meerdere continenten actief geweest door onze missies in Indonesië, Moldavië, Zambia en Oeganda.



Missie Indonesië

Tijdens deze eerste succesvolle missie van 2019 zijn ongeveer 1450 mensen gescreend door het team van specialisten. Daarbij zijn bijna 150 kant en klare leesbrillen verstrekt en ruim 400 op maat gemaakte brillen aangemeten.

[Lees hier het verslag](#)

Missie Moldavië

Tijdens deze bijzondere reis op uitnodiging van Max maakt Mogelijk zijn veel mensen in Moldavië geholpen. Het enthousiaste en hardwerkende team heeft ruim 1200 oogmeting uitgevoerd, bijna 700 kant en klare leesbrillen verstrekt en ruim 250 brillen op recept aangemeten. Tussen het meten door werden ze bezocht door een professionele filmploeg en niemand minder dan Jan Slagter. De mooie beelden zijn inmiddels uitgezonden op televisie, heeft u de uitzending gemist.

[Lees hier het verslag](#)





Missie Zambia

Maar liefst driemaal is St. Zienderogen dit jaar actief geweest in Zambia.

Allereerst door middel van opbouw, inrichting en gebruiksklaar maken van de optiekwinkel. Voorzitter George de Jong en bestuurslid Robert Bos hebben in korte tijd de handen flink uit de mouwen gestoken.

Vervolgens was het aan Anne Smit, gepensioneerd optometrist, de taak om in drie weken het personeel van de winkel op te leiden en zoveel mogelijk van zijn kennis over te dragen. Als spreekwoordelijke 'kers op de taart' is vervolgens nog een team richting het Macha Hospital afgereisd om de lokale bevolking te onderzoeken.

Missie Oeganda

Op verzoek van het Kumi Hospital is een team professionals naar Oeganda afgereisd om hulp te bieden aan de afdeling oogheelkunde. Naast het verlenen van oogzorg is er tijd en aandacht geweest voor het inventariseren van operatie mogelijkheden en het checken van de medische apparatuur. Het resultaat is meer dan 700 gescreende ogen, 350 uitgebreide oogmetingen, daarbij zijn ongeveer 110 kant-en-klare leesbrillen en ruim 200 brillen op recept aangemeten. Tevens is er tijdens deze missie tijd besteed aan kennisoverdracht, kortom een veelzijdige en succesvolle reis.

[Lees hier het verslag](#)



Klik op deze film om hem af te spelen



Een ervaring om nooit te vergeten?

“Weer thuis na een avontuur van twee weken in Oeganda. Na deze vrijwilligers missie sta ik steeds vaker stil bij de ‘vanzelfsprekende materiële zaken’ hier in Nederland. Ik realiseer me dat wij hier met z’n allen enorm rijk leven en ook ontzettend gezegend zijn met alle mogelijkheden die wij hier hebben. Het besef dat het voor je kansen en mogelijkheden uitmaakt waar je wiegje in deze wereld heeft gestaan. Dat we in dat opzicht enorm rijk gezegend zijn, en dat het onze verantwoordelijkheid is iets te delen van onze rijkdom (gebed, tijd, geld etc.). Daarnaast heb ik uit deze reis veel mogen leren van de mensen die ik daar ontmoet heb. Één van de meest indrukwekkende dingen die ik geleerd heb, is dat zij met zoveel minder tevreden en gelukkig kunnen zijn. Ook dat zij vaak meer vertrouwen in de toekomst hebben.

Dit zijn leerzame aspecten geweest die ik meer zal proberen te praktiseren in mijn dagelijkse leven”

Gadeir Al-Saady

Vooruitblik op 2020.....

De eerste missies voor 2020 zijn al volop



in voorbereiding. Eind februari zal er een team van maar liefst vijf specialisten afreizen naar Bethlehem in Zuid-Afrika.

Misschien komt deze plek u bekend voor?

Dat kan kloppen! We hopen hier een succesvol vervolg te gaan geven aan het mooie project dat in samenwerking met Stichting Masechaba is uitgevoerd in 2016 en 2018.

Verder worden er voorbereidingen getroffen voor een nieuwe reis naar Indonesië, ditmaal zullen we het eiland Saparua aandoen .

Naast deze wat verder gevorderde missieplannen zijn er verschillende andere reizen die nog uitgewerkt moeten worden maar waarvan de eerste contacten zijn gelegd.

Zo zijn er ideeën voor reizen naar Suriname, Rwanda, Burkina Faso, Zambia, Ghana, Moldavië en Oekraïne. Kortom genoeg te doen

... We hopen u daar in de loop van 2020 door middel van een volgende nieuwsbrief verder over te informeren.

Spaarogen.

U kunt ons ook in 2020 weer helpen door uw spaarrog te legen of een donatie te doen, zodat we ook in 2020 weer mensen een beter zicht kunnen geven. Zonder uw hulp gaat dat niet lukken. Wilt u ook een spaarrog bij u in de winkel of praktijk op de balie ?

Vraag hem dan aan bij info@stichtingzienderogen.nl

De mensen die al een spaarrog hebben verzoeken wij om het spaarrog af en toe te legen en de inhoud te storten op onze rekening.

Wij zijn u hier heel dankbaar voor.

Gift.

Uw gift helpt ons ook in de toekomst in staat te zijn een verschil te maken voor de allerarmste blinden en slechtzienden wereldwijd.

Doneren? [Klik hier.](#)

Of maak uw bijdrage over op bankrekeningnummer:

IBAN: NL20INGB0001020100